

23 augustus 2018

Jaargang 4, nummer 20

Toekomst als zendeling

Nieuwsbrief Gert Daling

Gert Daling is door de Gereformeerde Kerk in Drijber uitgezonden naar Zambia, om daar als sportcoach aan de slag te gaan. Hij werkt voor de internationale zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie.

Thuisfront Team

Contactpersoon:

Ds. Hans Scholing

Gebed coördinator:

Evert en Diana de Mots

Nieuwsbrief en PR:

Rianne Maris

Financiën fondsering:

Gert-Jan Stevens

Vertrouwenspersoon:

Henk Mulderij

Agenda 2018

- 14 september BBQ
- 20 september terug naar Zambia

Om te danken:

- R2T Spanje
- Tijd en contacten in Nederland
- De support die al is toegezegd voor de komende tijd

Om te bidden:

- Voor de bevolking en de kleine kerken in Spanje
- Voor nieuwe financiële mogelijkheden
- Voor een goede terugkeer in Zambia

Gert is in Nederland en vertelt graag over een aantal dingen die hij hier heeft gedaan, te beginnen met zijn bijdrage voor OM in Spanje.

De sponsors zijn op de hoogte van Gert's voornemen om als zendeling te blijven werken en in deze nieuwsbrief lees je hier meer over. We zijn ontzettend dankbaar dat veel mensen hebben toegezegd hun support te verlengen! Tegelijk doen we via deze brief een oproep om mee te denken over mogelijkheden om de financiën helemaal rond te krijgen.

Lees ook onze uitnodiging op de 3^e pagina. Fijn dat je betrokken bent!



Ride2Transform Spanje

Eind juni ben ik terug naar Nederland gevlogen. Na 1,5 week thuis geweest te zijn ben ik met twee anderen van OM naar Spanje afgereisd. Vanuit Nederland had iemand een bestelbus beschikbaar gesteld. Dit vond ik nogal wat, vooral omdat dit een zeer luxe en nieuwe bestelbus was. In Tarragona, Spanje, zou de Transform conferentie plaatsvinden en aan mij was gevraagd om als onderdeel daarvan de Ride 2 Transform Spanje te leiden. De Transform conferentie is vooral gericht op jongeren die in hun schoolvakantie deel kunnen nemen en daarna 1 of 2 weken op pad kunnen gaan om zendingservaring op te doen. De conferentie richt zich op het middellandse zeegebied omdat daar de kerk en het geloof op vele plekken verdwenen is. Ook waar wij zaten waren veel dorpen zonder kerk en de kerken die er waren, waren erg klein. In Spanje aangekomen werden we door mensen van een lokale kerk daar onthaald. We hadden nog een paar dagen om dingen te regelen en verbleven die periode bij hen thuis. Dit was voor mij een mooie ervaring, we konden echt een kijkje nemen in hun leven en hadden goede gesprekken (al ging dit veel met handen en voeten). Ik heb ze zo in korte tijd goed leren kennen. De organisatie had wat tegenslag. Een van mijn medereizigers uit Nederland, was de directeur van de conferentie. Samen gingen we naar de locatie om de zaal te zien, maar die bleek niet meer beschikbaar en we kregen een andere zaal toegewezen. De zaal was veel te groot en samen met de lokale mensen hebben we veel werk verzet om het geschikt te maken. Ik deed veel waarvoor ik niet naar Spanje was gekomen, maar misschien was dit een tweede reden dat God mij hier wilde hebben.

Het fietsen werd voor de eerste keer georganiseerd, we moesten nog een beetje onze weg vinden. Soms hadden we wat problemen met de accommodaties en taal. Eén keer moesten we ons plan een beetje >>

"Groot is de HEER,
Hem komt alle lof toe"

Psalms 96:4



Postadres Gert:
OM Zambia
Attn Gert Daling
Po. Box 81295
Kabwe, Zambia

gertdaling1@gmail.com

Thuis front team adres:
Valkenstede 31
7905 BP Hoogeveen
ftgertdaling@gmail.com

Aanmelden nieuwsbrief?
Via e-mail aan het TFT

Steunen?
Vul de responskaart in
en stuur deze naar het
TFT of maak een gift over
naar IBAN:
NL13RABO0114232938
t.n.v. operatie mobilisatie
o.v.v. Gert Daling



>> omgooien omdat de overnachtingsplek niet meer beschikbaar was. Voor de dorpen en steden waar we door heen kwamen hebben we gebeden. Verschillende mensen hebben we het Johannes evangelie gegeven, maar het was soms best lastig om echt met die mensen in gesprek te gaan.



Make a Choice

In Nederland mocht ik spreken op het Make a Choice tienerkamp. Ik mocht vertellen over de dingen die ik doe in Zambia en daarbuiten. In mijn verhaal zat ook een boodschap verwerkt, namelijk dat God ís. Hij verandert niet en wordt niet bewogen of beïnvloed door de tijd. Ik vond het mooi om zo de jongeren iets mee te geven. Want dit soort dingen zijn in Nederland net zo belangrijk als in Zambia of Spanje. Als je het zo bekijkt is veel van Nederland ook zendingsgebied.

Toekomst

Ik hoop als zendeling actief te kunnen blijven. Ik heb er nu 3 jaar opzitten en hoop in september weer terug te gaan naar Zambia. Eerst ga ik daar verder met mijn werk, maar als er in de toekomst de mogelijkheid zich voordoet om ergens anders heen te gaan dan sta ik daar ook voor open. Zambia zelf is een christelijk land en ook OM is zeer sterk aanwezig. Terwijl er andere landen zijn waar bevolkingsgroepen leven die nog amper of niet van het evangelie gehoord hebben en waar OM teams klein zijn en vaak hulp nodig hebben.

Om mijn werk voort te zetten is financiële steun nodig. Momenteel is er maandelijks 650 euro toegezegd, dat is heel mooi! Toch zal dit bedrag nog omhoog moeten naar minimaal 1000 euro per maand. Met het TFT zet ik me hiervoor in en we hebben echt hulp nodig. Wilt je mij steunen of ken je iemand die mij wil steunen, laat het ons weten! Hieronder volgt een uitnodiging van het TFT, die je ook met anderen mag delen.

Online doneren kan gemakkelijk via

<https://www.operatiemobilisatie.nl/nl/content/doneer-nu?doel=Gert%20Daling#donatie>

Verder zijn we nog op zoek naar eenmalige giften, specifiek voor de aanschaf van een nieuwe laptop en een auto. De auto is al half van mij, maar ik zou hem graag helemaal overnemen van mijn oud-huisgenoot. Wil je hier een gift voor geven, of een actie of collecte organiseren? Heel graag!

Ook sta ik open om de komende weken ergens te spreken over het werk dat ik doe, om meer mensen ermee bekend te maken. Tips zijn welkom!

Bedankt voor je betrokkenheid en graag tot ziens.

Hartelijke groet van Gert

Lees verder op pagina 3!

Volg het actuele nieuws ook via
Facebook: Gert in Zambia

www.gertdaling.nl



Van het TFT

Uit het verhaal van Gert blijkt wel, dat u en jij als betrokkene bij zijn werk onmisbaar zijn! We zijn dankbaar dat er zo veel mensen zijn die Gert trouw steunen, op wat voor manier dan ook. In deze brief ligt de nadruk op de financiële steun, we moeten ons bezighouden met de cijfertjes. Tegelijk getuigen de verhalen van Gert telkens van onverwachte mogelijkheden, waarvan we geloven dat ze door God gegeven zijn, en die ons er bij bepalen dat Hij de enige is die onmisbaar is. Je steun door gebed is daarom ook ontzettend waardevol!

Nu Gert in Nederland is, willen we graag een ontmoeting organiseren met de achterban. Daarom nodigen we je uit om op vrijdag 14 september naar het ouderlijk huis van Gert te komen voor een BBQ. Iedereen is welkom! Mogelijk kun je ook mensen met je mee vragen die graag betrokken willen raken bij zendingswerk. Gert zal deze avond ook e.e.a. over zijn werkzaamheden vertellen.

Het TFT zorgt voor goed eten & drinken. Om de kosten te dekken vragen we een bijdrage van minimaal 10 euro per persoon, wat ter plekke (gepast) in een ton gedeponereerd mag worden. Vanwege de inkoop willen we wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wil je je **aanmelden via tftgertdaling@gmail.com uiterlijk 6 september.**

Om het milieu te sparen, vragen we je zelf bord, beker en bestek mee te nemen.

Er zijn heel wat stoelen, maar als je er zelf een mee kunt nemen zit je sowieso goed 😊

Graag tot 14 september!



BBQ
14 september 18:00

The text is overlaid on a graphic of a barbecue grill with a fire and food cooking on it.

Berkenweg 22, Drijber

